

לונדון...

הפעם הראשונה שביקרתי בה הייתה לפני המון שנים ואיכשהו לקח לי די הרבה זמן לחזור אליה. אבל מאז שחזרתי אני חוזרת שוב ושוב.

הפעם הראשונה שחזרתי אליה, הייתה בחורף, ממש כמו עכשיו ונהנתי משווקי הכריסמס, מאווירת החג ומהסיילים של הבלאק פריידי – הסיפור המלא [כאן](#) ו[כאן](#).

בפעם השנייה הגעתי בקיץ וחרשתי אותה בכפכים גם כשטפטף, ועל הכל כתבתי [כאן](#).

בפעם השלישית זה היה אחרי שסיימתי את קמפיין מימון ההמונים שלי להוצאה לאור של ספר על נשים ומרחבי עבודה, ובפעם הזו עסקתי בעיקר באכילה וכתבתי על זה [כאן](#).

אבל החלטתי להכין מסמך קצר עם המלצות וכמובן עם לינק למפה. אין בו תכנון זמנים או לו"ז יומי, יש כאן המלצות ואת המיקום שלהן במפה. בין אם זו הפעם הראשונה שלכם בלונדון ובין אם לא, מפה תמיד פרקטית, ואם אתם באזור, זה ייתן לכם עוד רעיונות לבילוי. הביקורים האחרונים שלי הוקדשו יותר לשיטוטים מאשר למוזיאונים והינה כמה מקומות שכדאי להכיר:

מוזיאונים:

[מוזיאון מותגים, אריזות ופרסום](#) – המוזיאון החמוד הזה נמצא בשכונת נוטינג היל. זהו מוזיאון קטן אבל ממש מעניין שמציג אריזות ומוצרים שכולנו מכירים או זוכרים מהילדות והוא כמו קפיצה קטנה לילדות שלנו או לזיכרונות שיש לנו, והכל מוצג ממש יפה ובסה"כ לא מדובר על ביקור מאוד ארוך אלא ביקור שאפשר שלב אותו בקלות בלו"ז שלכם.

[מוזיאון חדרי המלחמה של צ'רצ'יל](#) - בלי לשים לב אפשר לבלות בו שעתיים ויותר, בטיול במסדרונות ההיסטוריה או ליתר דיוק במסדרונות של אותו מרחב תת קרקעי צר ועמוס בחדרי שינה ושולחנות עבודה של בעלי תפקידים רבים בזמן מלחמת העולם השנייה. מומלץ להזמין מראש.

[הבית של דיקנס](#) מוזיאון קטן שנמצא באחד הרחובות השקטים של לונדון, בית אחד בשורה של בתים עם שלוש קומות כל אחד. ופהבית בו התגורר דיקנס עם כל המשפחה וכל הסיפורים והספרים. סיור לא ארוך בבית נותן הצצה לסגנון החיים שלו, עליו גם כתב, דרך המטבח, חדר האוכל, מדף התבלינים של אשתו, החדר הנוסף שהכינו במיוחד לגיטתו ועליית הגג שם ישנו הילדים הקטנים יחד עם האומנת לפי המנהג באותה תקופה.

[Cutty Sark](#) מוזיאון/ספינה בגריניץ' – במוזיאון יש סיור חווייתי קצר שלוקח אותנו לקפיצה בזמן לתקופה שבה שימשה ספינת המפרשים הזו למסחר בתה מסין. הביקור ממש נחמד ומאוד מתאים גם לילדים בגלל ההדרכה המשעשעת וגם בגלל הפן האינטראקטיבי של הביקור והאפשרות להתרוצץ בספינת מפרשים אמיתית.

[מוזיאון תכשיטי הכתר](#) – המוזיאון ממקום בטאוור של לונדון, וסה"כ נחמד לראות את התכשיטים המוצגים שם גם אם אנחנו לא חובבי יהלומים. ואם כבר מגיעים לטאוור אז כדאי לקחת סיור מודרך עם מדריך משעשע.

פעילויות כיפיות:

[סדנת סוכריות](#) – בין עשרות דוכנים של בגדים יד שניה מסתתרת חנות סוכריות שבה מתקיימות סדנאות. יצרנו משם עם 2.5 ק"ג סוכריות שהכנו בעצמינו ועד היום אנחנו מנסים להשתלט עליהם.

[סדנא אצל גורדון רמזי](#) – שומרת לי לפעם הבאה את האופציה לעמוד מאחורי הבר באחת מהמסעדות של גורדון רמזי ולהכין איזה משקה אקזוטי.

[תה בצהרים](#) – עוד לא התנסיתי בזה אך אני שוקלת להתחיל מסורת כזו גם בבית רק בכלל הסנדוויצ'ים הקטנים. [זאת](#) אופציה מומלצת

בורו מרקט – שוק אוכל ממש חמוד ולא גדול, אפשר לטעום שם אוכל מכל העולם ואחר כך להמשיך לעוד שווקי אוכל בסביבה, תמיד יש מקום בבטן למשהו טעים...

מלונות:

APEX TEMPLE COURT HOTEL – מלון ממש נחמד, נוח ונקי, נמצא באזור סנט פול ברחוב מרכזי עם מסעדות וחנויות. נוח מבחינת אוטובוסים אבל פחות מבחינת רכבת תחתית

LINCOLN'S INN FIELDS – מלון שנמצא חמש דקות מתחנת התחתית של הולבורן אז הגישה אליו נוחה ובאופן כללי הוא נעים, נקי ונוח. יש מולו גינה הקטנה וחמודה שאפשר לשבת לאכול בה ובראשון עושים שם ברביקיו

Montague hotel – **ממוקם מטר מהמוזיאון הבריטי**, קרוב לראסל סקוור ובמקום די נוח לגיחות לקניות, תחתית ואוטובוס. עם שירות מאוד טוב ונעים ומטריות בימי גשם. וארוחת בוקר מאוד טעימה!

מסעדות:

סטייק אנד לובסטר – מקום של בשר ולובסטרים, לא מעוצב ממש יפה ונמצא בלובי של מלון, אבל האוכל טעים עם אופציה חלקית לאכול. לא חייבים להזמין מראש. נמצא ליד המוזיאון הבריטי **כאן**

salt and pepper - בית קפה שכונתי באזור המוזיאון הבריטי עם ארוחת בוקר מאוד טעימות שחלקן מוגשות על פרוסת לחם קלוי. נמצא ממש **כאן**

Dishoom - מסעדה הודית טעימה עם תורים ארוכים אבל לפני שש אפשר להזמין מקום. המקום מעוצב יפה ועם שירות מצוין. יש כמה סניפים והסניף שבו אני הייתי היה **בקובנט גארדן** אבל יש סניפים נוספים.

The Summerhouse – מסעדה באזור וונציה הקטנה עם נוף ממש נחמד לתעלת ריג'נט ועיצוב כפרי ימי, עם מנות של בשר ופירות ים, טעימה עם שירות מצוין. נמצאת **כאן**

המסעדה של גורדון רמזי בטרמינל 5 בהית'רו – אוכל טעים ושירות מעולה ומהיר כדי שתוכלו להספיק לטיסה שלכם.

Berners Tavern מסעדה בחלל מאוד גדול עם תקרה גבוהה וקירות מלאים בתמונות ממוסגרות, לגמרי מהמסעדות עם אווירה מיוחדת. בין השולחנות הסתובב האחראי על השמפניות לנו שתיה במחיר של בית. אנחנו הסתפקנו בסטייק וסלט ושניהם היו מאוד טעימים. כדאי להגיע לשם! אנחנו הזמנו מקום מראש.

Big easy מסעדה שאיכזבה... מדובר מתחם אוכל ענקי עם הופעות חיות של להקות בערב, הרבה שולחנות והרבה אוכל בעיקר סטייקים ולובסטרים. מה שהתחיל כערב מבטיח התברר כמאכזב ממש, עם המתנה ארוכה, טעות במנה, מנה לא טעימה ופספוס של פסטיבל האורות שהתקיים בסביבה.

Flat Iron בינתיים עוד לא הגעתי אליו כי אי אפשר היה להזמין מראש, אבל התרשמתי מרחוק מהתור.

LA FROMAGERIE מקום קטן שמוכר גבינות וגם פתוח לארוחת בוקר. פלטת הגבינות והנקניקים הייתה מאוד טעימה ובמקום הייתה מין אוירה אינטימית כמצופה ממקום עם חמישה שולחנות. היה חמים וטעים.

Avobar מקום שבו המנות מבוססות על אבוקדו – מושלם!

CRUMBS&DOILIES היא מקום קטן, אבל מהמקומות האלו שתמיד עמוסים ויש תור כדי לטעום קאפקייק עם לוטוס או פיסטוק שנראה כמו תכשיט קטן.

בית קפה ממש נחמד בנוטינג היל – בית קפה קטן באמצע שוק פורטובלו. עמוס וטעים, מבחר מנות לא גדול אך כולן נראות מושקעות.

[רשת מסעדות טאפאס](#) – התפריט שלהם נראה מעולה אבל מרוב מסעדות לא הספקתי להגיע לשם אז שומרת לביקור הבא.

[פיש אנד צ'יפס](#) – נראה מקום שווה אבל עוד לא הספקתי להגיע לשם. גם את זה אני משאירה לביקור הבא.

[אוטולנגי](#) – בפעם הבאה מבטיחה לזכור או לקרוא את האותיות הקטנות ולא להגיע שעה לפני הברנץ'. ההכנות נראו טעימות מאוד

[London Review Bookshop](#) - בית קפה קטן שממוקם ליד המוזיאון הבריטי בתוך חנות ספרים. בתפריט עם מאה סוגי תה וסנדוויצ'ים טעימים שמורכבים מפרוסה אחת של לחם ועליה המון תוספות טעימות.

מפה:

הכל מופיע במפה שכבר נמצאת [פה](#) עם נקודות הציון האלו וגם אחרות – כל מה שנשאר הוא לנסוע ולהנות.